

# TUZAĞA DÜŞMEYELİM

"Orta gelir

tuzacı" kavramı çok uzun süredir gündemin üst sıralarında tartışılıyor.

Kişi başı gelirin 10 bin dolarda kalmaması, yükselmesi için neler yapılması gerektiği anlatılıyor.

Aslında bu hiç de kolay değil. Birkaç yılda da olmuyor..

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, ASO Meclisinin Temmuz ayı toplantısında buna ilişkin veriler paylaştı:

"İngiltere, kişi başına ortalama 10 bin dolar gelirden 25 bin dolara çıkabilmek için 55 yıl, Amerika 44 yıl, Fransa 32, İtalya ve İspanya 31'er yıl beklemişlerdir. Güney Kore ise 10 bin dolardan 25 bin dolara -çok daha kısa bir sürede- 19 yılda, Tayvan 18 yılda, Japonya 22 yılda sıçramıştır."

Yani, bu noktadan uzaklaşmak öyle kolay değil.

Özdebir, bu durumdan kurtulmak için de öncelikle sanayideki "orta teknoloji tuzacı"ndan uzaklaşılması gerektiğine dikkati çekti.

Yüksek teknolojiye dayalı üretime geçmedikçe bu tuzaktan sıyrılmak olası değil.

Şu anki durumumuz ise üretimde, sanayide, ihracatta yüzde 3 seviyesinde ileri teknoloji mevcut.

Hedeflerin çok gerisindeyiz...

Konunun bir başka boyutu ise "yapısal reformlar"...

Her alanda reformlara ihtiyaç var ekonomide amaçlanan hedeflere eğer ulaşılacak isten-

Ömür  
Ünver



ounver@milliyet.com.tr

EDİTÖR'DEN

niyorsa.

Hafta içinde aynı zamanda TOBB Sayman Üyesi ve Kredi Garanti Fonu Başkanı da olan Ankara Ticaret Borsası Başkanı Faik Yavuz ile sohbetimizde de aynı konu gündemdedi.

Yavuz, tarım ve hayvancılıktaki sorunların aşılmasında "yapısal reformlara" ihtiyaç bulunduğunu vurguladı.

Gün geçtikçe önemi daha fazla anlaşılıyor tarım ve hayvancılığın.

Daha kritik daha stratejik hale geliyor.

Tüketiciye daha güncel yansımaları ise örneğin son dönemde bir anda yükselen et fiyatları.

Eğer hayvancılıkta yapısal sorunlar aşılmaz ve uzun vadeli planlamalar yapılmazsa et konusu daha çok tartışılacak.

Üretim anlayışımız tamamen gözden geçirilip yeniden düzenlemeler yapılmazsa bu dönemler kaybedilmiş yıllar olarak tarihe geçecek.

İşin içinde olanlar durumu ortaya koyuyor, yol planlarını sunuyor.

Sanayi, tarım, hayvancılık deyince yapısal düzenlemelerin yalnızca bu alanlarda olacağı anlaşılmasın.

İşin içinde fikir ifade özgürlüğü de hukukun üstünlüğü de var.

Yabancı sermayenin, yatırımların bir ülkeye gelmesinde temel kriterlerden bunlar.

Hızlı reformlarla "yapısal" düzenlemeler yapılmazsa "tuzacı" düşmüş olacağız.

Harekete geçme zamanı... İyi haftalar!

